

Gävle 2 december 2016

Till dig som är fadder för ett barn i Nepal



### En julkhälsning från barnen och ungdomarna i Nepal och ett stort tack för din hjälp.

Det är som vanligt lite osäkert i Nepal. Marken skakar och regeringarna avlöser varandra. Bristen på elektricitet har i perioder varit besvärande med el bara 4-5 timmar per dygn men är just nu riktigt skaplig med el på nätet 12 – 14 timmar per dygn där våra barnhem ligger.

Om du följer oss på [www.facebook.com/gatubarnnepal](http://www.facebook.com/gatubarnnepal) vet du att det var en lång blockad i vintras när Indien under nära fem månader blockerade all export till Nepal. Det var besvärligt med brist på bensin, gas för att laga mat, mediciner och en del livsmedel. Nepal är helt beroende av import från Indien. Nu fungerar allt igen och Nepal har fått ett nytt avtal med Indien om handel och annan hjälp.

Jordbävningarna kan vi inte göra så mycket åt, bara se till att vi har beredskap om det kommer stora skalv igen. Sedan våren 2015 med de riktigt förödande skalven har det varit lite mindre skakningar. Så sent som i förra veckan på 5,6 på Richterskalan. Kännbart men inga skadade.

Flickorna i Gokarna. Alisha saknas på bilden.

På flickhemmet i Gokarna är flickorna nu mellan 8 och 17 år. Lite tonårsfasoner bland de äldsta men mycket milt och alla lägger oerhörd energi på sitt skolarbete. Trädgården som förra året var tättläger efter jordbävningarna är nu fin med lekytor, växthus och hönshus. Det innebär att vi själva kan odla en del mat, något vi är mycket nöjda med.

Flickorna och pojkarna på Manjushree-hemmet i Jorpati växer så det knakar och de äldsta går redan i skolan, bara de yngsta, nu fem år, går ännu i förskolan. Vi är mycket nöjda med det stora huset vi kunde hyra efter att det förra skadats svårt i jordbävningarna. Det är egentligen för stort men det finns en oerhört viktig faktor som gör det värt att bo där; Vi är granne med en polisstation så det är inget busliv alls och våra barn och personalen är trygga och har goda relationer till polisen.



Manjushree-barnen. Bijaye saknas på bilden.

Det är nu över 20 barn där vi kunnat ordna lösningar med familjer. De bor hos någon anhörig, ibland föräldrar, ibland en farbror eller mormor eller annan släkting. Vi finns kvar i bakgrunden. Betalar skolavgifter, skolböcker och i en del fall också extra för mat eller mediciner.

Vi har 12 studenter i olika stadier av medicinsk utbildning. Från de allra nyaste studenterna Sonam Dolma och Pema Dechhen från Humla som går förberedande utbildning för att kunna börja Medical College nästa år, Mamita och Chhiring som just börjat första året på sjuksköterskeutbildningen,



Mahima, Karmu, Rita, Meena, Sharmila, Rashila och Sujita som går tredje året och tar sin grundexamen till sjuksköterska eller till Health Assistant i slutet av september 2017. Då vidtar ett års praktik innan det är dags att gå vidareutbildningarna i Rural Medicine och till Skilled Birth Assistant. Vår första sjuksköterska, Chanda, är framme vid sista kursen nu och blir färdig SBA i slutet av februari 2017. Hon har redan arbetat i sitt distrikt i Hetauda Valley ett helt år och vet att hennes kunskap inom förlossning kommer att behövas när hon blir klar.

Chanda och Mamita saknas på bilden. Med på bilden finns jag och Jyoti, brittisk sjuksköterska som är mentor till våra studenter.

Följ oss och alla våra barn och studenter på [www.gatubarnnepal.net](http://www.gatubarnnepal.net) och gärna också på [www.facebook.com/gatubarnnepal](https://www.facebook.com/gatubarnnepal) så får du alltid nya uppdateringar och bilder.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och stort tack för ditt bidrag att göra det möjligt för våra fantastiska barn och ungdomar att få studera och skapa en trygg tillvaro.

Eva Holmberg Tedert, grundare  
Föreningen för gatubarn i Nepal