

Hej, mitt namn är **Tero Lehtonen**, 60 år och jag har varit medlem tillika styrelseledamot i Föreningen för Gatubarn i Nepal i drygt 3 år.

Mitt engagemang i Föreningen för Gatubarn i Nepal blev verklighet som av en händelse... Efter att vår familjs engagemang med föräldralösa barn i Kina fick ett avslut funderade vi på ...vad blir det här näst? Engagemanget i Kina var på norra sidan av Himalaya och helt plötsligt dök möjligheten upp, nu på den södra sidan.



Vill gärna tro att hela händelseförloppet inte skedde av en händelse utan som av en händelse. Detta lilla som...som att det var predestinerat och menat långt innan mina tankar förstod vad som var å färde.

Jag har haft förmånen att besöka Nepal 9 gånger på 4 år och har självpåtaget tagit på mig uppgiften att försöka inspirera människor att komma med på resor och engagera sig på något sätt. Jag har förstått att ett av de bästa sätten att få folk att verkligen förstå vad föreningen gör är, att få dem till Nepal och med egna ögon se och uppleva vårt arbete samt njuta av detta fantastiska land med gudabenådade människor.

Min fru Susanne till vänster tillsammans med **Barbro Johansson** och några av barnen i **Shantinagar**, som vi betalar skolan för. Shantinagar är ett av slumområdena i Katmandu.

På bilden till höger ser du **Aakangshya**, en flicka på 6 år, som vi hjälper. Hon bor hemma hos sina svårt sjuka föräldrar i ett enkelt skjul men familjen är borta från gatan i alla fall och flickan har börjat skolan.



Här hemma så öppnar ”**Galleri Lindberg On Sea**”, Rörstrandsgatan 28 i Stockholm sina dörrar för en fantastisk fotoutställning ”**Resa i väglöst land**” av **Toby Maudsley**. En utställning som ger en glimt av hur det kan se ut varifrån några av våra barn och Medical collegestudenter kommer ifrån. Rekommenderas varmt!
Vill passa på att tacka **Pantbanken** för det ni har gjort och betytt för så många och jag tror och anar att detta är bara början!

Våra barn där nere kämpar på bra. Snart får de en behövlig vila under högtiden dashain då traditionen är att besöka sina ”nära och kära” såvida man har några. Flickhemmet i Gokarna har fått flytta till annat boende mer centralt eftersom den tidigare ägaren beslutade att inte hyra ut till oss längre.

Jag fascineras av allas ert engagemang och vill gärna understryka hur viktiga ni är, vad det betyder att just du är med i föreningen. För utan dig så skulle det vara ”uppförbacke” och då ter sig vandringslederna i Himalaya som flacka. Min önskan är således att du aldrig skall ge upp, din insats är så pass viktig att det faktiskt ibland är skillnaden mellan liv och död, bokstavligt talat.

Slutligen. Känner du att du skulle vilja göra något, har någon idé som skulle kunna gynna våra barn, våra byprojekt eller annat. Hör av dig. Antingen till undertecknad eller någon annan i styrelsen, du finner oss på www.gatubarnnepal.net

Har du drömt om att en dag få besöka landet så ordnar sig det också. Som jag nämnde ordnas det resor varje vår och höst till självkostnadspris – hör av dig.

Vid tangenterna,

Tero Lehtonen
tero_lehtonen@hotmail.com

LINDBERG ON SEA
ART GALLERY



An invitation to
Resa i väglöst land
PHOTOGRAPHS OF NORTH WESTERN
AND NORTH CENTRAL NEPAL
By Toby Maudsley
14–15 september | 12.00–18.00 | Rörstrandsgatan 28, Stockholm

Exhibition produced by
PANTBANKEN
SVERIGE

In aid of
GATUBARN
I NEPAL



Nyheter från vår verksamhet i Nepal

Barnen växer fort och det börjar bli dags att planera för livet efter barnhemmet.

Många av er har följt de 14 flickorna på hemmet i Gokarna genom åren. Alisha som redan hunnit bli 19 har nu flyttat till studenthem i närheten av sin skola. Flickhemmet har, som Tero nämnde, också flyttat från **Gokarna och är nu i Tinchulee, Boudhanath**. Mindre hus, mindre trädgård, mer centralt läge.

Nytt på **Manjushreehemmet** är att vi bara har fem barn kvar som vi ansvarar för. De andra har kunnat återföras till anhöriga. Självklart finns vi med och betalar skola och annat som behövs för de utflyttade barnen också. De fem som är kvar bor tillsammans med den svenska organisationen Karunas barn på Manjushree.

Fler barn hos anhöriga nu och det är ju som det ska vara. Barnhem är en lösning för dem som inte har något alternativ. Finns det anhöriga som kan och vill ta hand om barn så ska det kunna göra det med vårt stöd. Vi ger förutsättningar och kollar av att det inte är familjer som skickar barnen till slavarbete.

Våra åtaganden i slumområdet **Shantinagar** i Kathmandu fortsätter och ökar. Fler barn har fått möjlighet att gå i skolan genom att våra medlemmar står för skolavgifter och skolböcker. Vårt projekt tillsammans med **Soroptimisterna**, att ge rent vatten i form av **"Solvatten"** har fungerat bra och nu avslutats. Tack vare vattenrening är det färre barn som insjuknar i diaréer eller i andra vattenburna sjukdomar.

Vårt **Medical Collegeprogram** fortsätter och vi är stolta över att åtta sjuksköterskor nu är ute i byar och arbetar. De första har också hunnit få barnmorskekompetens eller egentligen den kortare "skilled birth attendant" Ytterligare två sjuksköterskor tar sina examina i år, sju går på grundutbildning till sjuksköterska eller Health Assistant och en student går läkarutbildning. Sammanlagt 18 unga kvinnor som räddar liv i sina byar eller kommer att göra det när de är klara med utbildningen.

Sjuksköterskorna och studenterna har i år fått gå en utbildning för att identifiera familjer där det finns risk att barn blir sålda till bordeller eller till annat slavarbete. En vanlig orsak till att barn säljs är att familjen är satt i skuld och inte klarar av att betala räntorna. Privata långivare som ibland erbjuder sig att "hjälpa till" att ordna ett arbete till familjens döttrar i tonåren. Arbete som hembiträde i Delhi innebär vanligen att flickan hamnar på en bordell. Vi är stolta över att samarbeta med den fantastiska nepalesiska organisationen **"Chhori"** och med deras hjälp kunnat erbjuda denna pilotutbildning som vi fått ekonomisk hjälp av **Forum Syd** att utveckla.

Tillsammans med vår systerorganisation **Gayatri Fund** är vi under sommaren och hösten 2019 i full färd med att hjälpa byn Khari i distriktet Dhading med att få igång biodling. Hjälptill självhjälpt. Som alltid är villkoret för hjälp till en by att alla barnen i byn ska gå i skolan. Glädjande är att inga barn har försvunnit från någon av de byar vi har eller haft projekt i det senaste året. Hur vet vi det? Jo, våra sjuksköterskor har koll och vi är i kontakt med rektorer i byskolorna för att följa upp.

Eva Holmberg Tedert



Manjushreebarnen med Dolma som är föreståndare, Akash jobbar tillsammans med Dolma samt Hari, vår koordinator i Nepal och vår Eva.