

Hej & god fortsättning!

För dig som är ny medlem i föreningen heter jag Ylva Lilja och är ordförande i Gatubarn i Nepal sedan knappt ett år.

Jag vill börja med och **tacka er alla** som varit med och bidragit under 2019! Vi har haft ett bra år med både utmaningar och mycket glädje. Att få ta del av våra barns, studenters och byprojektens utveckling är fantastiskt.

Till vänster på bilden **Sonam Dolma** från byn Challa i övre Humla. Challa är en av de mer otillgängliga byarna. Det tar flera dagar att gå dit över besvärliga bergspass. När Sonam Dolma kom till Kathmandu för att studera hade hon aldrig sett en bil, knappt upplevt att man kan ha elektricitet. Sonam studerar till sjuksköterska och när hon är klar åker hon tillbaka till Humla för att jobba.



Till höger **Alisha Dahal**, vår äldsta tjej som nyligen flyttat från vårt Flickhem till ett studentboende. Alishas mål är att bli jurist så hon kan jobba för bättre förhållanden för flickor i Nepal.

I mitten en grymt stolt ordförande som fick vara med och fira Tihar på Flickhemmet.

**2020 är ett speciellt år för oss...**för **10-år** sedan startade **Eva Holmberg-Tedert Föreningen för Gatubarn i Nepal** och har tack vare det bidragit till att många barn och vuxna fått ett bättre liv i Nepal.

Vi kommer att uppmärksamma vårt 10:e år på olika sätt, vi kommer t.ex. inom kort att presentera en ny logga och en ny hemsida.

I september siktar vi på att ha en **Jubileumskväll** i Stockholm samt i Gävle för er medlemmar så håll ögonen öppna!

Det vore jätteroligt om du vill dela med dig av du tagit del av eller hjälpt till med. Maila mig gärna på [ylva.lilja@gatubarn.net](mailto:ylva.lilja@gatubarn.net)

I november förra året var jag i Nepal för andra gången och blev lika tagen och förundrad över landet. Fattigt, rörigt, massor med trafik men ändå lugnt på något vis och människorna var glada och varma.

När vi åker till Nepal följer vi bl.a. upp våra projekt. Denna gång åkte jag till



**Rathankot**, en 4-timmars bilresa, från Katmandu på skumpiga vägar upp och ner i dalar. Vi åkte dit för att följa upp ett projekt som betalats av UNWG - United Nations Women's Guild. Med deras bidrag ledde vi arbetet med att bygga toaletter till skolan som vi återuppbyggde med finansiering från Gayatri Fund efter jordbävningen 2015.

Toaletterna var "huktoaletter", det fanns tre "avdelningar", en för flickor, en för pojkar samt en för personalen. Vi såg att det fanns fina rör som gick till en septiktank.

Vi hälsade samtidigt på i skolan som var enkel och jättefin, speciellt klassrummen för de mindre barnen, de hade fina färgglada målade bilder på väggarna.

Barnen vill visa sin tacksamhet för allt som Gatubarn i Nepal hjälpt dem med, så de hade gjort fina blomsterhalsband som de gav oss. Det blev väldigt mycket blommor och en liten märklig känsla att sitta där och ta emot dem. Det var ungefär 70 barn som förväntansfulla stod på led och väntade...



**Sarmila Titung** en av våra tjejer som studerat till **health assistant**, följde även med oss till Rathankot. Hon öppnade deras Health post/"vårdcentral" under 8 månader och jobbade där. Måste säga att jag är mycket imponerad över denna modiga unga tjej. Hon vaccinerade barn, informerade om familjeplanering, gjorde hälsoundersökningar, hjälpte dem med enklare åkommor som skärsår och hosta. Sarmila jobbar nu i Melamchiprojektet och har en riktigt bra lön. Det är ett vattenledningsprojekt som ska förse Katmandu med dricksvatten alla dagar i veckan. Som det är idag så har många ställen endast vatten en dag i veckan. Sarmila ansvarar för ca 100 arbetares hälsa och tar hand om olycksfall, skador och sjukdomar. Hennes mål är att åka tillbaka till sin hemby Tistung och jobba när hon har fått sin examen.



En annan utflykt vi gjorde var att följa med Eva och några tjejer från **Flickhemmet och köpte böcker**, något de verkligen uppskattar. Tjejerna älskar att läsa och de var väldigt noga med att alla skulle få säga sitt om vilka böcker som skulle inhandlas. De läser böcker på både engelska och nepalesiska av nationella och internationella författare. Vi tycker det är viktigt de tar vara på deras egen kultur men också ta del av det utanför Nepal.



Innan vi åkte hem hann vi med en mysig kväll på flickhemmet. Några av tjejerna tar **gitarrektioner**, så de passade på att spela för oss medan ett par andra sjöng. De är ett härligt tryggt gäng som är jättegulliga mot varandra.



Det är ju som sagt nytt år och vi hoppas på att du vill fortsätta som medlem, du betalar in årets medlemsavgift, 150 kr, via Bankgiro 900-5778.

Jag är tacksam att få ta del av så många olika upplevelser från smått till stort och lär mig hela tiden om landet, kulturen och folket. Att få lära känna flickorna, studenterna och komma ut i byarna är fantastiskt. I skrivande stund är det söndag och imorgon en ny arbetsvecka vilket också är roligt men tankarna är aldrig långt bort från Nepal.

Tack än en gång för att du är med oss och hör av dig om du har några frågor eller funderingar.

Ha en fin dag.  
Varma hälsningar

Ylva